

**Commissie Kerkelijke Activiteiten
Programma 2018-2019**

Protestantse gemeenten
Koudekerke
Biggekerke/Meliskerke
en Zoutelande



THEMA
In gesprek met ...

Agenda

2018

September

16 Startzondag met
barbecue

27-29 Kloosterweekend

Oktober

07 Themaviering

18 "In gesprek met" met
maaltijd

28 Huis vol Muziek

November

07 Dankdagmaaltijd

11 Kliederkerk

18 Filmavond

26 "In gesprek met" met
maaltijd

December

13 "In gesprek met" met
maaltijd

16 Volkskerstzang

2019

Januari

20 Huis vol Muziek

29 Oude vertrouwde
liederen

Februari

03 Familieviering

10 Filmmiddag

14 Thema avond: Voltooid
leven

19 Engelse Hymnen

Maart

03 Thomasviering

17 Huis vol Muziek

07 Vesper met sobere
maaltijd

14 Vesper met sobere
maaltijd

21 Vesper met sobere
maaltijd

28 Vesper met sobere
maaltijd

April

04 Vesper met sobere
maaltijd

11 Vesper met sobere
maaltijd

15-17 Stille week

18 Witte donderdag

19 Goede vrijdag

20 Paaswake

28 Filmavond

Mei

26 Kliederkerk

30 Dauwtrappen

In de Commissie Kerkelijke Activiteiten zitten:

Uit Biggekerke: Jos van Keulen
Uit Koudekerke: Jan Maas, Adrie Minderhoud, Wim Louwerse
en Marja Tevel
Uit Meliskerke: Rinus Kamerling
Uit Zoutelande: Ineke Kusse

De plaatselijke predikanten uit de betrokken dorpen zijn
adviserend lid van de commissie.

Algemeen contact en opgave deelname (tenzij anders vermeld):

cka@pknbm.nl

Jos van Keulen

 0118 55 29 57 (06 4835 0211)

**Houd ook steeds berichtgeving via het kerkblad, zondagsbrief
en beamer in de gaten want op die manier zullen we eventuele
wijzigingen communiceren.**

Startzondag

Zondag 16 september
Aanvang na de kerkdienst
Klimop

Dit jaar is Koudekerke aan de beurt om het programma van Startzondag te organiseren. Na de dienst in de eigen gemeente zijn de buurgemeenten van harte welkom in de Klimop te Koudekerke voor koffie, thee of limonade met wat lekkers erbij. Aansluitend willen we tussen de middag een barbecue houden. We stellen het op prijs als u zelf salades of toetjes wilt meebrengen. We stellen een vrijwillige bijdrage op prijs. De barbecue zal ook voor de vegetariërs onder ons geschikt zijn.

Om 15.00 uur sluiten we het programma af met een cabaretvoorstelling in de Michaëlskerk, deze wordt verzorgd door Kees Versteeg die zijn nieuwste programma 'Wie Wat Wijs' zal presenteren.

Kloosterweekend Brecht

27 september t/m 29 september

Al vele jaren organiseert Koudekerke een kloosterweekend en dit jaar gaan we naar de Abdij Onze Lieve Vrouw van Nazareth in Brecht, België waar we te gast zijn bij de zusters trappistinnen.

Het accent ligt hierbij op het zoeken van de stilte en het deelnemen aan de gebedstijden door de dag heen. Daarnaast is er ook ruimte om samen een thema te bespreken, waarbij één van de zusters wordt uitgenodigd om deel te nemen.

Donderdagmiddag worden we verwacht om circa 16 uur en we vertrekken zaterdag.

De kosten voor dit weekend zijn circa € 80,00 per persoon voor twee nachten, daarvoor heeft u een eigen slaapkamer en vol pension.

We willen het kloosterweekend uitdrukkelijk openstellen voor deelname uit onze vier de dorpen, dus als u mee wilt, kunt u zich aanmelden bij:

Adrie Minderhoud



0118 55 22 06



a3ada@zeelandnet.nl

Themaviering

Zondag 7 oktober

Om 10.00 uur

Voorganger: ds. Gerrit Ruitenburg

Catharinakerk

Tijdens het kustmarathonweekend wordt topsport geleverd. Door jong en oud, door amateurs en gelouterde sporters. Ook 'geloven' wordt wel eens een topsport genoemd. Je hebt er in elk geval uithoudingsvermogen voor nodig. En ook een zekere mate van training kan geen kwaad. Dat vorig jaar de zondagse viering tijdens dit weekend in het teken stond van de kustmarathon werd door velen gewaardeerd. En daarom ook dit jaar een dienst voorbereid door de themadienstcommissie. Vooral met het oog op jongeren. Maar ook de niet meer jongsten onder ons zijn natuurlijk van harte welkom!

“In gesprek met...”

Voorafgaand een maaltijd

Om 18 uur de maaltijd

Om 20 uur het gesprek

De Protestantse Kerk in Nederland heeft als jaarthema gekozen: ‘Een goed gesprek’. Een mooie aanleiding om op verschillende manieren het gesprek te zoeken. Vooral ook met elkaar. Een christelijke gemeente kan niet zonder goede communicatie. Wanneer zeggen we dat het een goed gesprek was? Dan gaat het in ieder geval om een echte ontmoeting, met tijd en aandacht. Dan gaat het ook over wat ons bezighoudt, bezielt. Wat we daaraan beleven en wat we daarvan door willen geven. Het lijkt alleszins de moeite waard om ook het gesprek aan te gaan met spraakmakende mensen uit de bijbel.

Donderdag 18 oktober ‘t Klokuus

Dit seizoen staan drie avonden gepland onder het kopje ‘in gesprek met...’

Samen eten is een prima manier om ontspannen met elkaar een gesprek te voeren. Vandaar dat de avonden beginnen met een maaltijd, die we met elkaar kunnen voorbereiden. Het is niet verplicht om mee te eten, maar de praktijk wijst uit dat het samen eten helpt om daarna met elkaar een gesprek met een diepere inhoud te voeren.

Iedere avond staat een andere figuur centraal en het is aan de predikant die de avond leidt een hoofdpersoon uit te kiezen. Laat u verrassen en schuif aan voor een heerlijke maaltijd en een goed gesprek!

Maandag 26 november

De Wegwijzer

De tweede avond in de serie van 'In gesprek met ...'. We beginnen weer met een maaltijd (voor wie wil), daarna openen we de bijbel en gaan we in gesprek met een al of niet voor u bekende persoon die daarin beschreven wordt. Soms kan je kennis over een tekst je in de weg zitten om nog echt verrast te worden. Daarom hier geen naam, laat u inspireren door de *mystery guest*. Om te ontdekken hoe het evangelie mensen raakt en vernieuwt!

Donderdag 13 december

Klimop

In gesprek met... Maria,

In deze adventstijd zoeken wij het gesprek met Maria. Wie is zij? Wat is haar overkomen? En hoe heeft zij dat beleefd? In welke relatie staat zij tot haar zoon, Jezus? Kortom: wat heeft Maria ons te zeggen en te vragen? Het zal ongetwijfeld een boeiend gesprek opleveren.

Opgave voor de maaltijd tot twee dagen voor de betreffende datum via lijsten in de kerken of via het algemene contact op pagina 3 van dit boekje.

Projectkoor

Evenals vorig jaar willen we proberen een projectkoor op te zetten voor de volkskerstzang op 16 december met Harmonie Voorwaarts . We hebben een dirigent gevonden: ds. Hans Neels. We oefenen op maandagavond 5, 12, 26 november, 3 en 10 december.

Mogelijk voeren we het ingestudeerde ook in een kerkdienst uit. Opgave vóór 27 september aanstaande bij:

Adrie Minderhoud



0118 55 22 06



a3ada@zeelandnet.nl

Wim Louwerse



0118 47 10 02



wimennely@zeelandnet.nl

Volkskerstzang

Zondag 16 december
Om 19.00 uur
de Couburg

Evenals voorgaande jaren, wordt ook dit jaar een Volkskerstzang georganiseerd. Iedereen is weer van harte welkom op deze avond. Medewerking wordt verleend door de Harmonie "Voorwaarts". Verder werken ook leerlingen van de Christelijke Basisschool "Het Klinket" mee.

En evenals vorig jaar, werkt weer een projectkoor mee, dit jaar onder leiding van ds. Hans Neels.

Huis vol Muziek

Alle bijeenkomsten staat de koffie vanaf 16.00 uur klaar

Zondag 28 oktober
Om 16.30 uur
Michaëlskerk
Met de Krekels

Ook dit seizoen komen we weer 3 keer bij elkaar in een huis vol muziek. Deze eerste keer met medewerking van mondharmonica-club “de Krekels”. Het geheel zal in het teken staan van liederen uit de bundel “Johannes de Heer”, dit op verzoek van vele gemeenteleden.

Zondag 20 januari
Om 16.30 uur
Odulphuskerk
Zingen met de Anglicanen

In de kerken in Engeland wordt doorgaans goed gezongen: ze hebben ook fraaie liederen, sterke teksten en mooie dragende melodieën. Sommige daarvan staan ook in ons liedboek. We gaan ze zingen en er wordt uitgelegd waarom die liederen zo sterk zijn. Verder maken we kennis met de bijzondere vorm van psalmzingen, de chant. En als er nog tijd over is, kijken we naar een Nederlandse vorm van een Evensong.

Zondag 17 maart
Om 16.30 uur
Catharinakerk

Ook aan dit huis vol muziek zal muzikaal worden meegewerkt. De invulling is echter op dit moment nog niet bekend. Via de reguliere kanalen zal dat bekend gemaakt worden.

Dankdagmaaltijd

Woensdag 7 november
Om 17.45 uur maaltijd
Om 19.30 uur dienst
Catharinakerk

Het lijkt vanzelfsprekend: op de eerste woensdag in november samenkomen om te danken 'voor gewas en arbeid'. Bij het schrijven van deze tekst is net, na maanden van droogte, weer enige regen van betekenis gevallen. Deze zomer blijkt dan wel heel aangenaam voor wie van de zon houden, maar aardappelen en uien kwijnen op het land en boeren moeten vrezen voor de oogst. Een dankdag is dan ook niet zomaar bedoeld om te danken (dat zeker ook), maar eveneens ingesteld als moment van bezinning als het gaat om de relatie tussen geloof en het voorzien in 'ons dagelijks brood'. Goed en zinvol om zo'n dankstondviering te beginnen met een gezamenlijke maaltijd.
U bent daartoe van harte uitgenodigd!

Verwelkoming vanaf 17.30 uur.

Kliederkerk

Zaterdag 11 november
Van 15.00-17.00 uur
Odulphuskerk

Zondag 26 mei
Van 15.00-17.00 uur
Klimop

Kliederkerk is een missionaire vorm van kerk-zijn waarin jong en oud samen op een creatieve manier de betekenis van Bijbelverhalen ontdekt.

Samen een Bijbelverhaal spelenderwijs ontdekken, vieren én lekker eten, dat is gewoon een feest! Bij het woord kliederen denken veel mensen aan knutselen, vingerverven en knoeien met lijm. Een begrijpelijke associatie, maar niet (of in ieder geval niet alleen) wat we bij Kliederkerk bedoelen met kliederen. De naam Kliederkerk is gekozen om te laten zien dat we vanuit de chaos van het leven op allerlei manieren een Bijbelverhaal kunnen ontdekken. Op die manier leren we over en van God en elkaar.

Een Kliederkerk duurt ongeveer twee uur en bestaat uit drie onderdelen:



Bijzonder van de Kliederkerk is dat we niet in leeftijdsgroepen uiteengaan, zoals in de kerk met een kindernevendienst en oppas: we doen alles met elkaar. Zo willen we elkaar helpen in het ontdekken wat geloven in God en het navolgen van Jezus Christus kan betekenen in het dagelijks leven.

Wil je meedoen in de voorbereiding? Neem dan contact op met ds. Nicolette Vlaming (✉ predikant@pknbm.nl) of ds. Anne-Gera Los (✉ annegeralos@gmail.com)

Film

Zondag 18 november
Om 19.00 uur
Klimop

Zondag 10 februari
Om 15.00 uur
Klimop

Zondag 28 april
Om 19.00 uur
Klimop

Vorig seizoen was het een proef om twee films per seizoen te bekijken en hierover na te praten.

Niet iedereen vindt het prettig om 's avonds nog weg te gaan, maar op een zondagmiddag is het wellicht wat makkelijker. Vandaar dat er dit jaar een middag is bijgekomen.

U bent zowel de avonden als de middag van harte welkom in de Klimop in Koudekerke. Daar is een mooie ruimte waar we allemaal goed de film kunnen zien. Het zijn films met inhoud waarover nog wel valt na te praten. Dit kan dan onder het genot van een hapje en een drankje.

Laat u verrassen en kom gezellig een avond of middag filmkijken!

Oude vertrouwde liederen

Dinsdag 29 januari

Van 19.30-20.00 uur

Odulphuskerk

met medewerking van Roel Sinke

Ze werden 'in vroeger tijden' op allerlei plaatsen gezongen: op school, thuis, op de vereniging. Maar in de kerk veelal alleen tijdens bijzondere diensten zoals de inzegening van een huwelijk of in een dienst voorafgaande aan een begrafenis: liederen uit de bundel van Johannes de Heer, Sionsliederen en andere zogenaamde geestelijke liederen uit diverse zangbundels. Vaak werden de liederen gekenmerkt door eenvoudig mee te zingen melodieën en door als dierbaar ervaren teksten. Aan de behoefte (van velen?) om deze liederen nog weer eens samen te zingen komen we graag tegemoet. We zullen vooral veel zingen. Maar ook zal over de liederen iets worden gezegd, ter inleiding of bij wijze van uitleg.

Zingt u mee?

Familieviering

Zondag 3 februari

Om 10.00 uur

Voorganger: ds. Anne-Gera Los

Michaëlskerk

Elke zondagse viering is voor de hele familie, wat dat betreft is deze kerkdienst niet anders dan gebruikelijk. Wat wel nieuw is dat we niet in groepen uiteen gaan. Geen kindernevendienst, de kinderen blijven in de kerk. Dat moet ook wel, want ze zijn echt nodig. Het wordt zwaar weer in de kerk en niemand kan in die situatie gemist worden.

Na de dienst is er een koffietafel in de Klimop waar we op adem kunnen komen.

Deze viering wordt voorbereid door gemeenteleden. Wilt u meedoen? Van harte welkom en laat het weten aan ds. Anne-Gera Los (✉ annegeralos@gmail.com)

Voltooid leven

Donderdag 14 februari

Om 20.00 uur

Odulphuskerk

Het onderwerp zal voorlopig nog wel niet van de (politieke) agenda verdwenen zijn. Meer dan eens laait de discussie hoog op. Wanneer kan van een leven gezegd worden dat het 'voltooid' is? En wie bepaalt dat? Wat bedoelen we eigenlijk met 'voltooid leven'? En hoe komt het dat dit onderwerp juist in deze tijd zo actueel is? Welke rol speelt de medische wetenschap? Wat is de invloed van het statistische gegeven dat de Nederlander gemiddeld steeds ouder wordt? En heeft de kerk of het geloof hier ook wat over te vinden? Verschillende inleiders laten hun licht schijnen over het onderwerp aan de hand van zorgvuldig geformuleerde vragen. Bij het ter perse gaan van dit boekje is de voorbereiding nog in volle gang. Gestreefd wordt naar bijdragen van een huisarts, vanuit maatschappelijk werk en van andere ter zake kundigen. Nadere informatie volgt via het kerkblad, zondagsbrieven en regionale kranten. Maar de datum kunt u alvast noteren!

Engelse hymnen

Dinsdag 19 februari
Om 20.00 uur
Catharinakerk

We maken inmiddels al een aantal jaren met plezier gebruik van het liedboek “Zingen en bidden in huis en kerk”. We hebben al een flink aantal nieuwe liederen in de kerkdiensten gebruikt en ook gezongen tijdens liedboekavonden. Als vervolg hierop lijkt het ons nu interessant om aan de hand van een aantal thema’s nader in te gaan op de liederen en de componisten. Op deze avond laten René Molenaar en Ad Stroo u uitgebreid kennismaken met de Engelse liederen in het liedboek. Er wordt gespeeld en gezongen, er is ruime gelegenheid voor samenzang en er wordt wat verteld over de achtergronden.

Eén en ander in twee blokjes van 30 à 35 minuten met daartussen een koffiepauze.

Thomasviering

Zondag 3 maart 2018

Om 10.00 uur

Odulphuskerk

Voorganger ds. Nicolette Vlaming

Thomasvieringen zijn ontstaan in het Noorden van Europa en zijn in de jaren negentig overgewaaid naar ons land. Op verschillende plekken kent men inmiddels een echte "Thomas-traditie".

De latere apostel Thomas is in de bijbel een twijfelaar met kritische vragen. Thomasvieringen willen toegankelijk zijn voor wie maar weinig ingevoerd is in kerkelijk geloof en liturgische gebruiken. Het gesproken woord is kort en eenvoudig. Meer dan in andere vieringen gaat het naast luisteren ook om kijken, voelen, ruiken. Er is stilte. Er is ruimte voor verbeelding, muziek en ook beweging. In de viering kan er op verschillende manieren gebeden worden, waarbij mensen van hun plaats mogen komen en kunnen rondlopen. En bij geloven hoort ook ervaren dat je niet alleen bent. De Thomas uit de bijbel liet zich met zijn vragen 'in de kring trekken'.

Een Thomasviering is het beste samen te vatten in de twee woorden: **ruimte en betrokkenheid**. Dat wordt tot uitdrukking gebracht met name in de manier waarop de uitleg van het gelezen Bijbelgedeelte wordt gebracht. Er is namelijk geen preek, maar in de kerk zijn verschillende plekken ingericht waar de kerkganger zélf met het thema van de lezing(en) aan de gang gaat. Zo groeit de betrokkenheid van de deelnemers. Bovendien is de inhoud van de preek niet afhankelijk van één persoon, maar groeit zij in de dienst. Daarnaast wordt er in een Thomasviering ook (gewoon) gezongen en gebeden.

Zo'n invulling van de kerkdienst is heel anders dan op de andere zondagen; dat betekent dus iets voor de kerkganger (u/jij moet zelf in beweging komen).

Twee Thomasvieringen zijn er inmiddels al geweest, dus helemaal onbekend is het niet meer. Als u het nog niet kent, weet u van harte welkom. Er is een vaste groep die de dienst voorbereidt maar er is altijd ruimte om aan te schuiven. Als u mee wilt denken over het thema en de invulling van viering, dan kunt u zich melden bij ds. Nicolette Vlaming (✉ predikant@pknbm.nl) of bij een van de leden van de commissie kerkelijke activiteiten.

Broodmaaltijden en vespers In de 40-dagentijd

De donderdagen

7, 14, 21 en 28 maart

4 en 11 april

Om 17.30 uur 't Klokuus

Om 19.00 uur Dorpskerk

De veertigdagentijd zien we als een tijd van voorbereiding op Pasen. Het feest van de opstanding en nieuw begin. Een groot feest vraagt om een goede voorbereiding. Dit kan op verschillende manieren. We willen dat dit jaar doen door op de donderdagen samen een **eenvoudige broodmaaltijd** te gebruiken en daarna een vesper te vieren in de Dorpskerk.

Met de maaltijd wordt in deze tijd stil gestaan bij een eenvoudiger manier van leven en onze dagelijkse omgang met soberheid en solidariteit.

We beginnen met de maaltijd in 't Klokuus, deze is rond 18.45 uur afgelopen. Vroeg genoeg om nog naar vergaderingen of andere verplichtingen te gaan.

U kunt ook de **vesper** bezoeken die zes weken lang, aansluitend aan de maaltijd wordt gevierd in de Dorpskerk. Een eenvoudige liturgie met zang en tekst gericht op bezinning. Het is niet noodzakelijk om mee te eten, als u de vesper wilt bezoeken. De reactie van het afgelopen jaar was dat het goed is om zo toe te leven naar Pasen, zeven weken van bezinning en voorbereiding. Gezellige gesprekken tijdens de maaltijd en als afsluiting een korte viering.

De kosten voor de maaltijd zijn €3,50. U kunt zich aanmelden via de intekenlijsten die voor het begin van de 40-dagentijd in de kerken zullen liggen of via een van de leden van de commissie kerkelijke activiteiten in uw eigen gemeente en natuurlijk het algemene contact voorin dit boekje.

Noteer vast de datums in uw agenda.

Stille week

In de week voor Pasen gaan we van viering naar viering. We volgen het verhaal van Jezus: zijn intocht en laatste dagen in Jerusaleem, de viering van het laatste avondmaal, de hof van Getsemane, zijn veroordeling en kruisdood. Om uiteindelijk aan te komen op de eindbestemming: de zondagmorgen van Pasen, de dag van zijn verrijzenis uit de dood. Het wordt een reis door het donker naar het licht.

U bent uitgenodigd om de hele week mee te maken:

Maandag 15, dinsdag 16 en woensdag 17 april, 19.30 uur:
vespers in de Michaëlskerk, gezamenlijk voor onze drie gemeenten.
Meditatieve samenkomsten, we zingen een paar liederen, bidden, lezen uit de bijbel, er is een eigentijdse gedachte of gewoon maar stilte.

Donderdag 18 april: Witte donderdag.

Odulphuskerk, 19.15 uur

Michaelskerk, 19.30 uur

We lezen en overdenken het laatste avondmaal dat Jezus had met zijn vrienden. We delen brood en wijn en zo gedenken we.

Goede vrijdag 19 april

Om 19.30uur

Catharinakerk

Het ongehoorde (aan)horen en (in gedachten) het ongeziene zien. Dat is Goede Vrijdag: ons al lezend en zingen de weg te binnen brengen van het lijden en sterven van onze Heer Jezus Christus. Geen preek. Geen omhaal van woorden. In alle eenvoud de woorden van het evangelie tot ons laten komen, verbijsterend, ontroerend, verrassend, ontwapenend, beschamend en onthullend

als ze zijn. De ervaring opdoen dat het licht gedoofd wordt. Geen woorden hebben. Slechts (aan)horen en zien. Om straks Pasen te kunnen vieren.

Michaëlskerk

Goede Vrijdag is de dag om stil te staan bij het lijden en sterven van Jezus. Het hele verhaal van de laatste dagen van Jezus' leven wordt voorgelezen. In de heftige soberheid van de taal van de Bijbel.

Er is een rolverdeling: een verteller, een Christus en iemand die de woorden van alle anderen (Petrus, Pilatus, volk) vertolkt. (De beroemde Matthäus Passion, die vandaag ook op vele plaatsen wordt uitgevoerd, is naar hetzelfde principe, maar dan op muziek.)

Paaswake

Zaterdag 20 april

Om 22.30 uur

Dorpskerk

(gezamenlijk voor onze drie gemeenten)

In de nacht voor Pasen heeft de kerk altijd haar belangrijkste feest gevierd. En veel van de gebruiken, liederen en rituelen die in al die eeuwen traditie zijn geworden, vind u in deze viering terug.

Een nieuwe paaskaars wordt aangestoken: licht van Christus! We lezen verhalen van redding uit de bijbel, herinneren onze doop en we mogen eindigen met de jubel: de Heer is waarlijk opgestaan!

Wilt u meedenken, meewerken aan een van deze bijeenkomsten?

Laat het een van de predikanten weten.

Dauwtrappen

Donderdag 30 mei

Tijdstip en locatie(s) volgen via de gebruikelijke kanalen.

Op Hemelvaartsdag, gaan we weer dauwtrappen op de fiets. Vanuit de 4 dorpen komen we in de vroege morgen samen voor een mooie tocht over Walcheren. Dit jaar doen we het iets anders dan voorgaande jaren. We zijn van plan om onderweg te ontbijten met de hele groep.

Zelf hoef je niets mee te nemen. Wij (Commissie Kerkelijke Activiteiten) verzorgen het ontbijt. De fietsroute zal zo rond de 20 km zijn en in een goed te rijden tempo. Na de fietstocht bezoeken we de Hemelvaartsdienst in de Catharinakerk in Zoutelande.

Nadere gegevens over deze activiteit worden vermeld in het kerkblad dat rond Hemelvaartsdag verschijnt.

40 dagen boekje

Evenals voorgaande jaren willen we ook nu weer een 40 dagen boekje maken. We moeten hier al vroeg mee beginnen dus heeft u belangstelling om mee te doen geef u vast op.

Graag voor november aanmelden bij:

Adrie Minderhoud



0118 55 22 06



a3ada@zeelandnet.nl

Franny Pattenier



0118 56 18 47



schildpat@zeelandnet.nl

Jos van Keulen



0118-552957



vkeulen6@zeelandnet.nl